

Verslag bezoek aan CC De Werf



Op vrijdagochtend 23 november 2012 brachten 15 Aalsterse kwb-leden een bezoek aan cultuurtempel 'De Werf'.

Na een lekkere warme koffie in De Mantel van Sint-Maarten zetten we koers naar het cultureel centrum voor wat een boeiende gegidste rondgang van ruim 2 uur zou worden. Zo kwamen we van alles te weten over de destijdse bouwmoelijkheden (inclusief budgettaire problemen, ook zoveel jaren geleden durven ministers al eens de geldkraan toedraaien), een niet zo artistiek aangelegde architect en het selecteren van gepaste kunstwerken, foto's en workshops. Wist u trouwens dat de zoon van Louis-Paul Boon als hobby had foto's maken van zijn eigen vader? Vandaar dat er zoveel foto's te vinden zijn van Aalsters bekendste schrijver.

In de concertzaal waren we getuige van het opzetten van het decor van een show die 's avonds zou doorgaan en kregen we een niet al te technische uitleg over het juist afstellen van het geluid en de belichting. Wist u trouwens dat CC De Werf een pionier is in het respecteren van de decibels voor de toeschouwers? Er wordt voor gezorgd dat gemiddeld over een hele show het geluidsniveau niet meer dan 90 decibel bedraagt. Daar kunnen ze bij menig rock- en popfestival nog iets van leren!

Vervolgens brachten we ook nog een bezoek aan de loges, waar we ons even in de Moulin Rouge waanden door de aanwezige pluimen (voor de show 's avonds). Ondertussen begonnen onze magen te grommen, maar dat was normaal want het was ondertussen al bijna 12 uur geworden. Tijd dus om ons bezoek te beëindigen. Na een dankwoordje voor de gids trokken we huiswaarts.

Verslag en foto's: Mario