

Nieuwjaarsreceptie

Ruim veertig aanwezigen hadden de eerste winterdag toch getrotseerd en waren naar de Mantel van St. Maarten afgezakt waar er gesnoept werd van Italiaans gebak, mozzarella-pestochips, gefrituurde tomatoschelpjes en minipizza's. Ook de klassieke ferro-rochers en kriekenlikeurpralines werden gesmaakt.

Het druivensap was erg in trek en alle flessen Martini werden soldaat gemaakt. De sfeer was dan ook opperbest en de eerste afspraken om talrijk aanwezig te zijn op de eerstvolgende activiteiten werden dan ook gemaakt.

Het deed ook deugd te mogen vaststellen dat vele KWB-ers in de Eucharistieviering aanwezig waren.