

Bierproefavond

Dat dhr. Jef Van Den Steen een begenadigd spreker is staat buiten kijf. De aanwezigen hingen bijgevolg niet alleen met hun lippen aan de goedgevulde bierglazen maar ook aan de voordrachtgever wiens brouwsels wij allen mochten degusteren.



Hij voerde ons mee langs het pad van de teloor gegane Aalsterse brouwerijen (die op het verkeerde paard gespeeld hebben met enkel te opteren voor bieren met lagere gisting) naar vooral Henegouwse boerderijen (bv Dupont) waar bier gebrouwd werd om de wintermaanden te doorkomen en hun personeel te kunnen behouden. Ook de uitbreiding van de huisbrouwerij 'De Glazen Toren' kwam aan bod met de huidige brouwprocedés (kuipen van Inox ipv koperen ketels).



De spreker was al lang huiswaarts als de laatste proevers de deuren van het Apostelken achter zich lieten.

Toch nog een kritische noot : de aanwezigen vonden het een prachtige avond maar waren wel wat verwonderd over de geringe opkomst (12 deelnemers). Lag dit soms aan het feit dat wij de voorziene datum van 9 december diende te verschuiven naar 22 december?