

KWB krijgt groene vingers...

Een zaterdagochtend in juni, een tuin ergens in Hofstade. Het is vrij winderig, en af en toe valt er een druppeltje regen. Maar dat lijkt niemand van de aanwezigen te deren. Allen luisteren ze aandachtig naar Hugo. En zonder dat ze het in de gaten hebben, worden hun vingers stilaan groen...

Rond 9u00 wordt er verzameld bij onze voorzitter thuis, en rond een lekker warme kop koffie wordt er al vol verwachting uitgekeken naar de uitleg van Hugo.

Hugo is een tuinier in hart en nieren. Al heel zijn leven spendeert hij tussen de planten, struiken en bomen. Hij mag zich dan ook met recht een "kenner" noemen. Bovendien vertelt hij er over met zo een passie dat men niet anders kan dan geboeid luisteren naar zijn verhaal.



Hugo dompelt ons dan ook onder in zijn wereld, en overstelpt hij ons met informatie. Het is een schat aan boeiende weetjes en kneepjes, opgebouwd gedurende zijn hele carrière in de tuin. Wij kunnen voorlopig enkel proberen het belangrijkste te onthouden. En dat we van de Latijnse plantennamen achteraf niet veel meer zullen weten, zal hij ons vast en zeker niet kwalijk nemen.



We krijgen niet alleen informatie over snoeien, stekken, enten, scheren, gazononderhoud,... Regelmatig haalt Hugo zijn "wapens" boven, en gaat er meteen mee aan de slag. Buxus wordt gesnoeid, struiken gekortwiek en bomen ontdaan van oude takken. Uiteraard kan niet alles gedemonstreerd worden, want voor heel wat planten kan je dat pas in de herfst of de winter. Bovendien staan niet alle soorten planten in de tuin van onze voorzitter...

Dat het boeiend is, blijkt niet alleen uit de vele vragen die door de groep worden gesteld. Ook de klok liegt niet. Bijna drie uur lang heeft Hugo onze groep rondgeleid in een tuin van (slechts) een paar honderd vierkante meter.

Onze dorst naar informatie is nu wel ongeveer gelest, maar we hebben er ondertussen andere dorst van gekregen. Onze laatste activiteit van dit werkjaar wordt dan ook "feestelijk" afgesloten met een heerlijk aperitief en hapjes. En in ruil voor al zijn informatie sturen we Hugo naar huis met enkele Aalsterse biertjes.

Santé en tot de volgende...

Erwin