

Dag van de KWB: Planckendael

Naar jaarlijkse traditie was het op 1 mei weer op de koppen lopen tijdens de gezinsdag van de KWB. Dit jaar was dierenpark Planckendael de bestemming van talloze KWB-leden uit heel Vlaanderen.

Voor alle KWB'ers waren als verrassing zonnepetjes voorzien, zodat ze beschermd tegen de zon elkaar ook nog eens goed konden herkennen. Voor de kinderen was er dan weer een educatieve zoektocht langsheen een uitgestippeld parcours doorheen het hele park.

Ingedeeld volgens de verschillende continenten herbergt het park talloze bekende en minder bekende diersoorten in alle kleuren, maten en gewichten. In Europa zagen we uilen, schattige wasbeertjes en pelikanen. In Afrika zagen de giraffen, zebra's, aapjes, bongo's (niet te verwarren met de bonnen...), hyena's en innemende jachtluipaarden. Na een uitje in de kinderboerderij zagen we in Amerika lama's, flamingo's, goudkopleeuwaapjes en imposante roofvogels. Oceanië herbergde de koala's, kangoeroe's en verschillende soorten kriebelbeestjes. En uiteindelijk eindigden we onze wereldreis in Azië waar we oog in oog stonden met sneeuwluipaarden, leeuwen, kamelen en panda's.



Na een schitterende zonovergoten dag kwam de sluiting van het park voor iedereen een beetje te vroeg. En zeker de kinderen vonden het spijtig dat ze niet meer tijd hadden om nog wat te spelen, nog wat meer ijsjes te eten, of hun lievelingsdier nog een laatste bezoekje te brengen. Bij het weggrijden riepen ze dan ook 'tot de volgende keer' tegen de ooievaars die nog een laatste keer overvlogen...

Erwin