

Bowlingnamiddag

Eventjes leek het of een ingeschreven deelnemer niet kwam opdagen maar een pientere mede voorzitter ging van de correcte veronderstelling uit dat Ingrid zich van locatie vergist zou hebben. En inderdaad... Rollerland is Tragel Sport niet.

Zeventien enthousiaste bowlers en bowlsters, een mooie mix van jong en wat minder jong, stroopten na de koffie of de pint de mouwen op, jagend op spare's en strike's.

Alras bleken de twintigers en dertigers een maatje veel te groot voor de vijftigplussers maar deze laatsten lieten het zich niet aan hun hart komen (maar wel aan hun stijve armspieren).

Wij hebben voor ons geld dan toch wat langer mogen spelen merkten zij tevreden op.



En bij een laatste drankje werden de afspraken gemaakt voor de volgende activiteiten.

Benno