

Wondere Whisky Wereld...

Alle mogelijke voorzorgen waren op voorhand getroffen: velen kwamen te voet of met de fiets, en de meesten hadden (thuis of op de kerstmarkt) al een stevige “fond” gelegd. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen bij aanvang van onze proefavond op vrijdag 10 december 2010, met als thema: whisky.



Maar wat we voorgeschoteld kregen hadden we in onze stoutste dromen niet kunnen voorspellen. Bob Minnekeer, een ‘ancien’ in de whisky business en ‘connaisseur’ van duizenden soorten whisky bracht ons geen gewone degustatie, maar een waar ‘whisky totaalspektakel’.

In zijn eigen onnavolgbare stijl en in een betoog doorspekt met “Gentschen umor” nam hij de groep vanaf de eerste minuut op sleeptouw, en liet ons voor de rest van de avond niet meer los.

Vertrekkende van onze eigen verwachtingen en reeds aanwezige kennis over whisky verkende hij met ons het whiskylandschap, geleid door de smaak. Hij had het over plain oak whisky, de werking van sherryvaten op de rijping, peated whisky, cask strength... Maar evengoed kwamen originele recepten met whisky en het distilleerproces aan bod.

Natuurlijk waren we ook gekomen om te proeven...

Maar liefst 6 soorten whisky passeerden langs onze smaakpapillen. Bob leerde ons daarbij de verfijnde manier van het ‘degusteren’ van whisky, hielp (met harde hand) een aantal misverstanden en sprookjes de wereld uit, en waarschuwde ons voor de gevaren van overdaad...

(nvdr: je mag Bob met recht en reden BOB noemen).

Aangezien de tijd vliegt als je plezier hebt, kwam het einde van de avond weer veel te snel. Een stuk wijzer namen we dan maar afscheid van Bob, een memorabel man, die ons feilloos binnenloodste in de Wondere Whisky Wereld...

