

Tocht van Hoop: Heusden-Zolder in de zon...

Zaterdag 24 april 2010 was het voor de reislustige leden van onze KWB-afdeling en die van het H. Hart verzamelen geblazen aan de Leopoldlaan of de St.-Annakerk voor een bezoek aan Heusden-Zolder en Hasselt in het kader van de Tochten van de Hoop. Samen met 28 andere geïnteresseerden stapte ik op de bus van reizen De Vriendt, die ons veilig naar Heusden-Zolder loodste.

Met een halfuurtje voorsprong op schema kwamen wij aan in 'Ons Huis' te Berkenbos, waar wij genoten van 2 lekkere warme tassen koffie en een heerlijke koffiekoek. Na het lekkere ontbijt, maakten wij kennis met Ludo, onze gids voor de komende 3 uurtjes. Ludo, een Sterrenbekenaar die vrouwlief volgde naar Heusden-Zolder, leidde ons rond langs de mijnsite, de mijnterril, de Turkse en Marokkaanse moskee, een Italiaanse 'bottega' (kruidenierswinkeltje) en een Italiaans buurthuis. Ik waande mij even in de film 'La vita e bella' toen een Italiaanse dame het buurthuis binnenkwam en riep: "Bonjorno a tutti".

Tijdens de wandeling werd duidelijk dat de inwoners en het bestuur van Heusden-Zolder duidelijk niet bij te pakken zijn blijven zitten na de mijnsluiting. Heel wat mijnwerkers zijn zelfstandigen geworden en heel wat laaggeschoolde vrouwen konden terecht bij Mireille, een bekende wasserij. Daarnaast wandelden we ook langs het milieuvriendelijke containerpark en het bedrijf Bewel, een beschutte werkplaats waar personen met een fysieke en/of mentale handicap een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de economie. Na de wandeling zakten we weer af naar 'Ons Huis', waar we van de heer Jos Put (toepasselijk naam, want de mijn wordt in Heusden-Zolder 'de put' genoemd) een korte uitleg kregen over enkele projecten in Heusden-Zolder waarbij economie, ecologie en sociale elementen centraal staan en over het evenement 'cité in vuur en vlam'. Een film met enkele 'rap'-pende jongeren leerde ons dat Heusden-Zolder echt bijzonder is.

Na het gastronomisch hoogstaande middagmaal (tomatensoep met opvallend veel balletjes, varkenshaasje met kroketjes en boontjes en vanille-ijs met chocoladesaus als toetje), werd de groep in twee gedeeld. De ene helft ging genieten van duizend terrassen in Hasselt (Rome lag wat ver) en de andere helft ging naar domein Bouvy te Zolder. In dat domein kan je maar liefst 250 soorten pannenkoeken eten. Maar daar kwamen wij niet voor, evenmin voor de kinderboerderij, speeltuin en kabouterwandeling die je daar kan maken. Wij kozen ervoor om een bezoekje te brengen aan de kluis en kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto op de Bolderberg, waar wij 'ons steentje hebben bijgedragen'. Na de groepsfoto was het tijd voor een steile afdaling en nadien alweer klimmen om een blik te werpen op het circuit van Zolder, waar Gilles Villeneuve in 1982 zijn laatste adem uitblies.

Rond 18u15 was het ook voor ons tijd om afscheid te nemen van Heusden-Zolder. Met pijn in hart en voor sommigen pijn aan de voeten. Op de tonen van Christoff, Lindsay, Garry Hagger, Peter Maffay en Frank Sinatra ging het weer richting Aalst. Voor velen was het in ieder geval een dag om nooit meer te vergeten en dat lag heus niet enkel aan de stralende lenteson.

Verslaggever en fotograaf van dienst: Mario

